



Viewpoint

Van Bergen

Donald

We leven in roerige tijden. Het is een zin die de laatste tijd de nodige keren is uitgesproken.

Vaker dan decennialang het geval is geweest. Het klinkt spannend, maar meestal wordt er een zeer bezorgd gezicht bij getrokken. Ook ik zeg die zin. Ook ik kijk er bedrukt bij. Want: de leugen, oh pardon: de alternatieve waarheid, regeert. Zo beweerde de nieuwste nitwit in de Nederlandse politiek, Jan Roos, dat de laatste dertig jaren alle terrorisme links en/of islamitisch van aard was geweest. En de *Volkskrant*-interviewer maakte hem niet eens met de grond gelijk. Blijkbaar had geen van beiden ooit van Timothy McVeigh gehoord die in Amerika een overheidsgebouw opblies, van Joseph Kony die met zijn christelijke Leger van de Heer dood en verderf in Afrika zaaide (en zaait) of van de Noor Anders Breivik die enkele jaren geleden onder meer tientallen sociaaldemocratische jongeren afslachtte.

Roos is een kleine kruimel uit een klein landje. Anders wordt het als het zowel economisch als militair machtigste land ter wereld wordt geregeerd door iemand die de heilige drie-eenheid: leugen, grote leugen en hele grote leugen, aanbidt. Een land dat, evenals ons eigen kikkerlandje, volgens ons westerlingen altijd 'aan de goede kant vecht', wat uiteraard alleen maar een kwestie van perspectief is. De terrorist van de een is immers de vrijheidsstrijder van de ander.

Historicus Timothy Snyder, bekend van het fantastische *Bloedlanden*, over het tussen nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie vermorzelde Midden-Europa in de jaren na 1933, zei eind januari zonder veel omhaal dat Trumps enige doel het vestigen van een dictatuur is. Hij zei er onomwonden bij dat de eerste week na Hitlers *Machtsübernahme* een baken van rust was vergeleken met die van *The Donald*.



Foto: Birgit de Roij

Dr. Leo van Bergen is geboren midden in het non-militaire jaar 1959. Desondanks heeft het thema 'oorlog' altijd zijn historische belangstelling gehad, waarbij zijn aandacht vooral uitgaat naar de medische gevolgen. Op dat terrein wordt hij internationaal als autoriteit erkend. Hij schreef *Zacht en eervol*, over het lijden en sterven in de Eerste Wereldoorlog.

***Een wapen in
verkeerde handen
is per definitie
gevaarlijk***

De tijden dat krijgsmachten de dienst uitmaakten, zijn in westerse landen voorbij. De politiek beslist en de krijgsmacht is haar buitenlandse instru-

ment, gerechtigd tot het uitvoeren van gewelddadige acties, zoals de politie haar binnenlandse instrument is, als enige gerechtigd tot het dragen van wapens. Niemand moet er nog aan denken dat generaals en maarschalcken beslissen waar ergens wordt ingegrepen en hoe daar wordt ingegrepen. Maar dat die beslissingsbevoegdheid bij de politiek ligt, is alleen een groot goed als die politiek bedachtzaam handelt. Als zij alle voors en tegens zorgvuldig afweegt alvorens tot een beslissing te komen. Dat ook dat niet altijd even positief uitpakt, heeft de dekolonisatiestrijd wel bewezen, toen, eveneens met politieke instemming, het Korps Speciale Troepen een bloedspoor door de Archipel trok. Maar het is zeker en vast te verkiezen boven een eigenmachtig optreden van militairen, die aan niemand verantwoording hoeven af te leggen. Althans, zo leek het tot voor kort.

Vroeger, toen ik nog jong en onschuldig was en de verhalen van De Ridders van de Ronde Tafel las, was ik altijd bang dat Excalibur, het wonderzwaard van de goede en rechtvaardige koning Arthur, in de handen van diens kwaadaardige halfzus Morgana zou vallen. Want met dat zwaard zou zij heel veel slechte dingen kunnen doen. Het Korps Commandotroepen is een zwaard. Het KCT is een wapen. Met een wapen moet je toch al altijd voorzichtig omspringen, maar een wapen in verkeerde handen is per definitie gevaarlijk. De Amerikaanse equivalent van het KCT uit ons kleine landje is nog veel sterker en machtiger. Groter in omvang. Moderner bewapend. Wie durft nog met droge ogen, dus zonder politieke, economische of andere het eigenbelang dienende bijbedoelingen, te beweren dat dat Amerikaanse equivalent, net als de rest van die enorme krijgsmacht met zijn gigantische kernwapenarsenaal, onder Trump niet in verkeerde handen is gevallen? ●